



Filmhuis Cinecentrum31

Filmhuis Cinecentrum31: *aanvang 20.00 uur, café open om 19.30 uur.* Ticket: 6 euro, met strippenkaart 5 euro.



Vrijdag 2 en donderdag 8 februari: Een waargebeurd en onvergetelijk verhaal.

Regie: Jean van de Velden

Het lijkt de periode om onvertelde verhalen te verfilmen. Deze maand: de onzichtbare held: Bram Fischer, een blanke advocaat ten tijde van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Tijdens kantooruren was hij een befaamd advocaat voor de diamantindustrie. Met alle

welvaart vandien. In zijn vrije tijd zat hij in het verzet en maakte hij deel uit van de ANC-top rond Mandela. Na diens arrestatie verdedigt hij Mandela en zijn kameraden. Zonder Bram Fischer was Nelson Mandela ter dood veroordeeld. Ooit van hem gehoord? Een prachtige, spannende en ontroerende film over een vergeten stuk geschiedenis. Over een vergeten man, met grote invloed op Nelson Mandela en de Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Een must see.

Dekmantel

Het lijkt de periode om onvertelde verhalen te verfilmen. Deze maand: de onzichtbare held: Bram Fischer, een blanke advocaat ten tijde van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Tijdens kantooruren was hij een befaamd advocaat voor de diamantindustrie. Met alle welvaart vandien. In zijn vrije tijd zat hij in het verzet en maakte hij deel uit van de ANC-top rond Mandela. Na diens arrestatie verdedigt hij Mandela en zijn kameraden. Zonder Bram Fischer was Nelson Mandela ter dood veroordeeld. Ooit van hem gehoord? Een prachtige, spannende en ontroerende film over een vergeten stuk geschiedenis. Over een vergeten man, met grote invloed op Nelson Mandela en de Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Een must see.

Moedig dubbelleven

We leren eerst Fischer en zijn gezin kennen. Al snel wordt duidelijk dat zijn vrouw zijn idealen deelt en ook meedoet aan het verzet. Dan wordt het 1963. Mandela is al opgepakt en kort daarna wordt de hele top van het ANC opgerold tijdens een vergadering in Rivonia. Toevallig is Fischer daar niet aanwezig. De in beslag genomen plannen voor de komende strijd zijn echter van zijn hand. Het apartheidsregime wil de doodstraf voor de hele opgepakte groep. Fischer wil

dat tegen elke prijs voorkomen en neemt de verdediging ter hand. Ook al ontraadt Mandela hem dat.

Onbekend verhaal met bekende afloop

Wat dan volgt is een weergave van de voorbereidingen en het proces. We zien onder andere hoe Fischer Mandela er van overtuigt dat een vreedzame strijd uiteindelijk toch effectiever is dan een gewapende. Fischers juridische tegenstanders, tijdens het proces, krijgen lucht van zijn betrokkenheid bij het ANC. Daardoor wordt het een steeds spannender film. Stukje bij beetje zie je het net rond Fischer gesloten worden. Maar niet voordat hijzelf en Mandela prachtige pleidooien voor rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid houden. Niet voordat hij de doodstraf voor deze groep heeft voorkomen. Want de afloop van dit verhaal kennen we: Mandela wordt uiteindelijk het veelgeprezen staatshoofd van Zuid-Afrika. Bram Fischer maakte dat mogelijk.

Sublieme vertolking

De Nederlandse regisseur Van de Velden koos een compleet Zuid-Afrikaanse cast, behalve voor de rol van Fischer. Dat werd Peter Paul Muller, bekend van All Stars en Gooise vrouwen. Muller heeft zich voor de film het Zuid-Afrikaans eigen gemaakt. Dat hij ook in staat is een film als *Bram Fischer* te dragen bewees hij overtuigend met een sublieme vertolking. Er wordt sowieso goed geacteerd. Van de Velde zorgde ook nog voor een primeur: Mandela wordt voor het eerst gespeeld door een zwarte Zuid-Afrikaan, Sello Motlounge. Zowel Van de Velden als Muller ontvingen voor hun prestaties een gouden kalf en ook diverse internationale prijzen.

Cast: o.a. Peter Paul Muller, Antoinette Louw en Sello Motlounge.



Je kunt reserveren door ons te [mailen](#).

Vermeld je dan op welke avond je naar welke voorstelling wilt?

Filmhuis Cinecentrum31

Bezoekadres: Bickerstraat 31, 1701 ED Heerhugowaard

Mail-adres: cinecentrum31@ziggo.nl; Website: www.cinecentrum31.nl